

# Avelgem draagt vrede uit

**Maandag 11 oktober 2021: studiereis voor alle vijfde en zesde leerjaren**



De kostprijs van deze studiereis bedraagt € 8,50 per leerling (via factuur eind oktober). Inbegrepen: inkom museum, gids per klas en een drankje 's middags.

Het gemeentebestuur financiert de autocars volledig.

In Memorial Museum Passchendaele 1917



Beste ouder(s)  
Beste leerling van het vijfde of zesde leerjaar,

Over oorlog wordt er veel verteld ... maar als kind van de laatste generatie is het haast onmogelijk je er ook maar iets bij voor te stellen.

Deze studiereis, georganiseerd voor de vijfde en zesde leerjaren, heeft dan ook vooral tot doel de kinderen een visuele kapstok te geven waarop zij de talrijke verhalen kunnen vasthaken.

In het *museum Memorial Passchendaele 1917* ervaar je zelf de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van persoonlijke getuigenissen en de modernste technieken kan je doordringen tot de emoties en ervaringen van gewone mensen uit de "Grote Oorlog".

Het *Tyne Cot Cemetery* is de grootste Britse begraafplaats op het vasteland. 11.956 soldaten van het Gemenebest en ook enkele Duitse gesneuvelden kregen hier hun laatste rustplaats.

Op de muur achteraan de begraafplaats staan de namen gegrift van 34.957 vermiste soldaten.

Tyne Cot Cemetery



# Avelgem draagt vrede uit

De overige namen van vermisten vind je op de *Menenpoort* in Ieper. Op verzoek van de Engelse koning werd het 'Cross of Sacrifice' bovenop de veroverde Duitse bunker gebouwd.



De Menenpoort

## Programma van de dag:

- bezoek Tyne Cot Cemetery
- bezoek Menenpoort
- bezoek Museum Memorial Passchendaele 1917

## Praktisch:

- vertrekuur op school: 8.50u STIPT
- einduur op school: **16.00u**

## Benodigheden:

- lunchpakket (in een rugzak)
- 1 drankje (geen glas of blikjes !): geen frisdrank
- twee gezonde tussendoortjes
- regenjas (afhankelijk van de weersomstandigheden)
- stevige schoenen
- aangepaste kledij (afhankelijk van de weersomstandigheden)
- 1 balpen

Zakgeld, snoep, fototoestellen en elektronische toestellen (GSM, spelletjes, ...) laten we thuis.



In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow  
Between the crosses, row on row,  
That mark our place; and in the sky  
The larks, still bravely singing, fly  
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago  
We lived, felt dawn, saw sunset glow,  
Loved and were loved, and now we  
lie  
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:  
To you from failing hands we throw  
The torch; be yours to hold it high.  
If ye break faith with us who die  
We shall not sleep, though poppies  
grow  
In Flanders fields.

John McCrae